

## Fagbeskrivelse for hjemkundskab

Hoven Friskole udbyder hjemkundskab og med den nuværende samlæsning i klasserne betyder det, at eleverne får hjemkundskab, når de går i 5. eller 6. klasse.

Grundtanken i hjemkundskab er at eleverne "tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv." (Fælles Mål)

Ud over at stræbe efter at opfylde undervisningsministeriets Fælles Mål for faget, har Hoven Friskole også arbejdet efter:

- at der er lagt vægt på, at eleverne ud fra spiralprincippet (at man bliver bedre og bedre og hæver sig op på højere niveauer) arbejder med forskellige tilberedningsteknikker. Der er lagt vægt på, at eleverne får teknikker og råvarekendskab i hænderne frem for at forfine de enkelte opskrifter (m.a.o. der laves kun traditionelle frikadeller én gang til gengæld oplever eleverne, at den samme stegeteknik går igen ved kikærtefrikadeller, rodfrugtbof, hakkebof...).
- En anden grundtanke har været at lære eleverne at lave god, sund og billig mad ud fra den tanke, at de fleste mennesker vil opleve perioder i livet, hvor pengene er små (f.eks. som studerende) og så har de fået et alternativ til havregryn med mælk morgen, middag og aften eller spaghetti med ketchup, for uden ORDENTLIG mad og drikke duer helten ikke...
- Der er især lagt vægt på, at eleverne skal opnå praktiske færdigheder, gøre sig æstetiske overvejelser og få indblik i madens rolle i mange ting lige fra ernæringslære til miljøproblematikker.

Hvor det er naturligt indgår faget i emneugerne og i tværfaglige temaer.